

# Het gymnasium op het Zuyderzee Lyceum

Een brede, diepgaande  
en nuttige opleiding!



## Wat is het gymnasium?

Het gymnasium is het **hoogste schoolniveau in Nederland**. Het maakt deel uit van het **vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)**. Het vwo bestaat uit **atheneum en gymnasium**. Op het gymnasium krijg je **de vakken Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur**, op het atheneum niet.

Waarom juist die talen en culturen? Omdat de Grieks-Romeinse oudheid aan de basis ligt van de Europese beschaving en tot op de dag van vandaag een enorme invloed heeft op allerlei gebieden (bijvoorbeeld: taal, cultuur, manier van denken, ethiek, wetenschappen, literatuur, schilderkunst, beeldhouwkunst, bouwkunst, toneelkunst, film, rechtspraak, sport en staatsinrichting).



**Zuyderzee**  
lyceum

# Waarom zou je voor het gymnasium kiezen?

Omdat:

- het gymnasium een brede opleiding is: je leert over taal en cultuur én krijgt zicht op relaties tussen de antieke cultuur en de latere Europese cultuur én je leert puzzelen en analyseren;
- het gymnasium een diepgaande opleiding is: naast kennis van bovengenoemde gebieden ontwikkel je veel vaardigheden die je goed kunt gebruiken voor andere schoolvakken en voor je latere studie en beroep. Door de manier van werken train je je brein op allerlei manieren. Je leert onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Ook nauwkeurig werken en doorzetten zijn belangrijk;
- het gymnasium een nuttige opleiding is: het officieel erkende gymnasiumdiploma biedt veel kansen voor studies en banen. Je ontwikkelt een groot tekst- en taalgevoel en krijgt een brede algemene ontwikkeling;
- de Grieken aan de basis staan van veel moderne wetenschappen en het Latijn zich ontwikkelde tot 'wereldtaal', totdat die rol werd overgenomen door het Engels in de vorige eeuw. Veel Grieks/Romeinse woorden en termen zijn dan ook blijven 'hangen' in het wetenschappelijke taalgebruik van veel studies aan de universiteit (bv. bij (dier)geneeskunde, medicijnen, rechten, biologie). Als je een talige, culturele of

(kunst)historische studie wilt doen later, zul je stuiten op klassieke motieven in literatuur en kunst.

Voor een aantal studies waren één of beide vakken verplicht om toegelaten te worden tot de studie. Zo moest je in Nederland tot 1971 Latijn in je vakkenpakket hebben om rechten te kunnen studeren. Nu geldt dat niet meer, maar voor de meeste studies aan de universiteit is het gymnasium nog steeds een pré. Onderzoek heeft dan ook uitgewezen dat gymnasiumleerlingen het beter doen aan de universiteit dan atheneumleerlingen. Afgezien van je persoonlijke ontwikkeling zul je bij bijna iedere studie en baan profijt hebben van de kennis en vaardigheden die je op het gymnasium hebt opgedaan.

## Voor wie is het gymnasium geschikt?

Als je:

- ✓ gemakkelijk leert en het beste uit jezelf wilt;
- ✓ interesse hebt in taal, geschiedenis en cultuur;
- ✓ analytisch en kritisch wilt leren denken;
- ✓ nieuwsgierig bent en over doorzettingsvermogen beschikt;
- ✓ graag de link wilt kunnen leggen tussen verleden en heden.

is het gymnasium dé opleiding voor jou!